

## 92 HAUTS-DE-SEINE

Guide: pag. 445 – 449

(Reisvolgorde is NIET goed!)

Atlas: ANWB Michelin Toeristische Wegenatlas Frankrijk 2018

(BLAUW omcirkeld) (alles is OOST)

Plaats + blz. Atlas	Waar ligt het	Tekst uit de Guide
<b>Antony</b> <b>58 b4</b>	48°45'16.00 N 02°17'52.30 O	<b>a.1. 5, rue Maurice-Labrousse</b> , huis in 1805 gekocht door <b>Marie-Joseph Chénier (FR)</b> . Dichter, lid van de Académie française, van de Raad van Vijfhonderd, van het Tribunaat, hij wordt inspecteur-generaal van de universiteit. Tegenwoordig is dit huis Sain-Jean veranderd in een educatief centrum.
<b>Bagneux</b> <b>58 B4</b>	48°47'35.70 N 02°18'13.50 O	<b>a.1. 6, rue Pablo-Neruda, het huis genaamd Marroniers</b> . Het was van graaf <b>Jacques-Claude Beugnot (FR)</b> . Gedeputeerde, prefect, staatsraad en minister. Hij stierf er in 1835.
<b>Boulogne- Billancourt</b> <b>58 B3</b>	48°50'35.80 N 02°14'47.00 O  48°50'43.60 N 02°13'57.90 O	<b>a.1. 7, place Denfert-Rochereau de bibliotheek Paul Marmottan</b> . Historicus en verzamelaar <b>Paul Marmottan (FR+NED)</b> (1856-1932), stichtte in Boulogne aan het begin van de 20 <sup>e</sup> eeuw zijn bibliotheek, die hij na zijn dood naliet aan de Académie des beaux-arts van het Institut de France. Op de beneden verdieping, aan de rechterkant van de ingang, een PC: Opschrift in de Guide.  - op de begane grond bustes van <b>Napoleon</b> , (door Chaudet); Jérôme Bonaparte (door Bosio); Portalis, minister van Cultuur (door François Masson). In de vestibule, links van de ingang, de bustes van Louis Bonaparte (door Cartellier) en van Dominique-Vivant Denon. <b>Aan de rechterkant</b> de bustes van Josephine en van Felix Baciocchi.  - <b>Op de eerste verdieping de salon Bleu</b> of muziek salon. Dan de bibliotheek met originele meubels aan het eind. Ongeveer 6000 prenten en 20.000 historische Napoleontische werken. <b>Portretten</b> van Elisa Bonaparte (door Franque); van haar echtgenoot Felix Baciocchi en hun twee kinderen; Van Étienne-Jules Coussin de Marinville, kamerheer van koning Jérôme, baron van het Empire (door Kinson); meubels uit de Empire tijd, schilderijen, portretten en affiches maken alles compleet.  <b>a.2. 7, rue de Montmorency het hotel de Marie Walewska</b> , die hier woonde van april 1811 tot april 1812. Vroeger werd dit hotel bewoond door <b>prins Metternich (NED)</b> van april 1808 tot april 1809. De salon op de begane grond heeft een plafond geschilderd door Moensch in 1810. Een informatief bord bij de ingang van dit gebouw vertelt over haar geschiedenis.
<b>Bourg-la-Reine</b> <b>58 C4</b>	48°46'55.00 N 02°19'12.70 O	<b>a.1. 27, rue de la Bièvre, op het Gemeentelijk kerkhof, rust Philippe-Jean Pelletan (FR)</b> , chirurgijn van de Keizer, hoofdchirurgijn van het Hôtel-Dieu, professor bij de medische faculteit, lid van de Academie van

		Wetenschappen en van de Academie médecine. Ridder van het Empire (1810). (kolom, links van de hoofdallee)
<b>Châtenay-Malabry 58 B4</b>	48°46'16.30 N 02°16'02.70 O	<b>a.1. 87, rue Chateaubriand.</b> In 1807 kocht <b>Chateaubriand</b> deze woning (La Vallée aux Loups) op 39-jarige leeftijd, hij was reeds beroemd. Dit om te vluchten voor de woede van Napoleon. Verleid door zijn woestheid en eenzaamheid vestigde hij zich hier met zijn echtgenote tot aan 1818. Toen moest hij het verkopen. Rond deze hermitage heeft Chateaubriand een immens park geschapen, begroeid met bomen en exotische planten. De Conseil général van de Hautes-du-Seine verwierf het in 1984 en maakte er een museum van met meubels, herinneringen en een bibliotheek gewijd aan deze schrijver van het preromantisme en de historie van het Empire. Een PC op het pand aan de kant van het park: Opschrift in de Guide.
<b>Clamart 58 B4</b>	48°48'40.20 N 02°15'29.80 O = midden avenue  48°48'16.80 N 02°15'30.50 O	<b>a.1. Avenue Herni-Barbusse</b> , in het militair hospitaal, een polychrome medaillon, links van de hoofdingang, onder het afdakje, en een buste in de cour d'honneur van <b>Pierre-François Percy (FR)</b> . Chirurgijn van de Grande Armee. Opschrift in de Guide.  <b>a.2. 26, rue du Président-Roosevelt</b> , woning, regelmatig bezocht door de abt <b>Jacques Delille (FR)</b> , schrijver (van 1802-1813). Hij schreef hier o.a. 'L'Imagination' (1806) en 'Trois Règnes de la nature' (1808)
<b>Clichy-la-Garenne 58 C3</b>	48°54'25.00 N 02°18'48.40 O	<b>a.1. Rue Georges-Boisseau: de Fondation Général-Roguet.</b> Hier in de erezaal het portret, de onderscheidingen en de souvenirs betreffende <b>François Roguet (FR)</b> . Generaal in 1803. Hij dient te Elchingen, in Pruisen en in Polen. Baron van het Empire in 1808. Hij dient in Spanje, gaat dan naar de Keizerlijke Garde in 1809. Hij vecht te Essling, te Wagram, in Spanje (1809-1812), daarna in Rusland. Kamerheer van de Keizer. Hij commandeert vervolgens de infanterie van de Oude Garde in 1813. Hij dient in België in 1814, wordt graaf van het Empire in 1814. Hij dient te Waterloo in 1815. Militair geschiedenisschrijver.
<b>Courbevoie 58 B3</b>	48°53'20.90 N 02°15'13.60 O  48°54'01.60 N 02°16'18.60 O  48°53'42.00 N 02°15'09.00 O	<b>a.1. Place Napoleon 1er, vlakbij de toren Neptune</b> , bereikbaar via de passerelle George-Lacaud, nabij de Seine, <b>een monument</b> , gewijd aan <b>terugkeer van de overblijfselen van Napoleon in 1840</b> . Het monument, versierd met de keizerlijke adelaar, werd opgericht door de gemeente Courbevoie met hulp van het Établissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD). Ingewijd op 15 dec. 1980. Opschrift in de Guide.  <b>a.2. 178, boulevard Saint-Denis, het musée Roybet-Fould, gevestigd in het oude zomerhuis van Consuelo Fould, markies van Grasse</b> , kleinzoon van de minister van financiën van Napoleon III, <b>Achille Fould</b> . In 1927 liet de stichtster van het museum aan de stad Courbevoie haar gehele fortuin na voor de bouw en het onderhoud van dit museum. Hier wordt getoond het retour des Cendres van Napoleon in 1840.  <b>a.3. Vlakbij dit museum, in het park Bécon, de voorgevel van de oude kazerne Charras (FR+foto)</b> , bewaard gebleven. Tijdens het Empire verbleven hier de garnadiers à pied van de Keizerlijke Garde.
<b>Garches 58 B3</b>	48°50'19.00 N 02°10'14.40 O	<b>a.1. 104, boulevard Raymond-Poincaré, bij het hospitaal Brezin</b> , opgericht in 1828, tegenwoordig het ziekenhuis Raymond-Pointcaré, de

	48°50'51.20 N 02°11'41.00 O	<p>buste van <b>Michel Brezin (FR)</b>, ingewijd in 1866. Werkman, daarna bedrijfsleider, leidt hij het maken van kanonnen van het Arsenaal vanaf het Consulat en tijdens de Honderd Dagen. Hij trekt zich dan terug op zijn landgoed du Pétit-Étang. Hij laat na 5 miljoen francs voor het bouwen van een ziekenhuis, bestemd voor de oud-werkers, ‘met de hamer’ hebben gewerkt.</p> <p><b>a.2. Rue de Sureanes, op het Gemeentelijk kerkhof</b>, de begrafenis­kapel van <b>Louis-François Foucher de Careil (FR+fotograf)</b>. Generaal der artillerie in 1803, baron van het Empire in 1808. Opschrift in de Guide. (Divisie B) - in de sepulture <b>Clarion de Beauval</b> rust de apotheker <b>Jacques Clarion</b>.</p>
<b>Issy-les-Moulineaux 58 B4</b>	48°49'31.70 N 02°16'36.90 O	<b>a.1. 33, avenue du Général-Leclerc, oude woning</b> van de congregatie van Saint-Sulpice, nu École supérieure de théologie catholique. <b>Op het kerkhof Lorette</b> de tombe van <b>Jacques-André Émery (ENG)</b> , prior van Saint-Sulpice. Leerling van de jezuïeten, daarna van de robertijnen, priester in 1758. Hij kiest er voor de Revolutie te volgen en richt de congregatie weer op tijdens het Consulat. Hij stelt zich op tegenover het Catéchisme impérial en tegenover aartsbisschop Maury. Vanaf die tijd laat Napoleon hem deelnemen aan de grote raad van de universiteit in maart 1808. Hij doet mee in ecclesiastische comités van 1809-1811. Na zijn dood laat Napoleon hem toe in het Panthéon met de groten der staat. Op zijn tombe een latijns opschrift, die zijn lang priesterambt beschrijft. Opschrift in de Guide.
<b>Levallois-Perret 58 B3</b>	48°54'01.20 N 02°17'00.10 O	<b>a.1. 165, rue du Président-Wilson</b> , dependance van het oude domein de la Planchette. Het woonhuis heeft toebehoord aan <b>Jean Béranger (ENG)</b> van 1806-1850. Gedeputeerde van Isère bij de Raad van Vijfhonderd, staatsraad in 1801, directeur van levensverzekeringen in 1806, graaf van het Empire in 1808.
<b>Meudon 58 B4</b>	48°48'50.50 N 02°13'48.40 O  48°49'12.20 N 02°14'29.60 O  48°49'06.90 N 02°14'17.80 O  48°48'53.50 N 02°14'20.00 O	<p><b>a.1. Place Jules-Janssen het chateau Neuf</b>, veranderd in een astronomisch observatorium na een brand in 1870. Dit chateau werd gerestaureerd van 1807-1811. Keizerin Marie-Louise en de koning van Rome verbleven hier tijdens de campagne in Rusland. Madame Mère in 1811 en Jérôme Bonaparte en zijn echtgenote Catherine de Wurtemberg in 1813.</p> <p><b>a.2. 13, bis, route de Vaugirard, La Folie Huvé</b> werd de residentie van <b>generaal Scherer (FR)</b>. Opschrift in de Guide.</p> <p><b>a.3. 23, routes des Gardes het hotel de Montalais</b>, gebouwd door Bélanger, werd bewoond door <b>Hugues Maret (FR)</b>, hertog de Bassano en door de <b>bankier Laffitte (NED)</b>. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord bracht er de avond van de 19<sup>e</sup> brumaire door.</p> <p><b>a.4. Via de rue des Bigots ga je naar het kerkhof Longs-Réages</b>. Hier: - <b>Charles-Louis-Fleury Panckoucke (FR)</b>, uitgever. Hij publiceerde in 1812 een ‘Dictionnaire des sciences médicales’ in 60 delen. (ensemble van twee witte dalles met een hekje, allée A)  - <b>Jean-Francois Jacqueminot (FR)</b>. Onder-luitenant bij het 16<sup>e</sup> dragons in 1805. Gewond te Lambach en te Eylau. Hij wordt luitenant in 1807,</p>

		<p>aide de camp van <b>generaal Coehorn (FR)</b>. Kapitein, gewond te Essling. Chef escadron in 1812, daarna kolonel in 1813. Aide de camp van <b>maarschalk Oudinot</b>. Gewond te Brienne, hij is in Waterloo, waar hij het 5<sup>e</sup> lanciers aanvoert. (kapel, allee B)</p>
<p><b>Montrouge</b> <b>58 B4</b></p>	<p>48°49'20.90 N 02°19'09.90 O = zeer groot</p>	<p><b>a.1. 14, avenue de la Porte-de-Montrouge, vlakbij de boulevard périphérique extérieur het Gemeentelijk kerkhof.</b> Hier liggen: <b>-Jean-Guillaume-César-Hippolyte Colins de Ham (FR+foto graf).</b> Luitenant in 1813, hij dient bij het 2<sup>e</sup> regiment de cheveu-légers lanciers van de Keizerlijke Garde. Hij neemt deel aan de slag van Leipzig, daarna aan de campagne in Frankrijk. Het rood van zijn uniform wordt later de inspiratie tot zijn betrokkenheid bij de gedachte van het socialisme. (dalle, 13<sup>e</sup> divisie carré oost) <b>- Louis-Jacques Begin (FR+foto graf),</b> militair chirurg. (37<sup>e</sup> divisie, tegenover de 41<sup>e</sup> divisie)</p>
<p><b>Neuilly-sur-Seine</b> <b>58 B3</b></p>	<p>48°52'55.60 N 02°15'31.30 O</p> <p>48°53'23.80 N 02°15'46.70 O</p> <p>48°53'04.80 N 02°16'08.20 O</p>	<p><b>a.1. 34, avenue de Madrid</b> het woonhuis, gelegen in het park Folie-Saint-James. Dit werd gehuurd in 1803 door <b>Élisa Bonaparte</b>, echtgenote van Félix Baciocchi. <b>Laure Permon, hertogin d'Abrantès (NED)</b>, huurde deze woning in 1808 en ontving er de prins van Metternich. Tegenwoordig zit er in de administratie van een der lycea van deze stad. Het park is nu openbaar.</p> <p><b>a.2. 52, boulevard d'Argenson, oud chateau de Neuilly.</b> In 1804 gekocht door <b>Joachim Murat</b>. Hij gebruikte het tot 1808. <b>Pauline Borghese</b> nam het van hem over. Tijdens de Revolutie van 1848 werd dit chateau verwoest door een brand. Er is nog één vleugel van over. (eigendom van de zusters van Saint-Thomas-de-Villeneuve)</p> <p><b>a.3. Avenue du Roule,</b> voor het Stadhuis het standbeeld van <b>Antoine Parmentier (NED)</b>, militair apotheker. Inspecteur-generaal van de gezondheidsraad van Parijs in 1801.</p>
<p><b>Rueil-Malmaison</b> <b>58 B3</b></p>	<p>48°52'15.00 N 02°10'00.70 O</p>	<p><b>a.1. Nationaal museum chateau Malmaison.</b> Op 21 april 1799 verwierf Joséphine Tascher de la Pagerie, weduwe van Beauharnais, dit chateau, gebouwd in 17<sup>e</sup> eeuw. Op de terugweg van Egypte vertrouwde Napoleon het beheer van dit chateau toe aan Percier en Fontaine. Tijdens het Empire verfraaide Josephine deze woning en vergrootte het landgoed. Eind 1809 woonde de Keizerin hier praktisch volledig. Zij stierf hier op 29 mei 1814. Napoleon trok zich hier terug na Waterloo. Van hier uit vertrok de Keizer naar Sint-Helena. <b>In dit chateau kun je bezoeken: Op de beneden verdieping</b> de vestibule, de biljartzaal, de vergulde zaal met schilderijen van Gérard en van Girodet. De muzieksalon, de eetzaal, de vergaderzaal, de bibliotheek. <b>Op de eerste etage</b> de appartementen van de Keizer en de Keizerin, de Mareng-zaal en de Keizerszaal. <b>- vlakbij het paviljoen, dat dient als ingang voor bezoekers, het marmeren standbeeld van Joseph Bonaparte,</b> hier neergezet in 1938. Besteld door Napoleon III bij de beeldhouwer Vital Bubray, eigenlijk was het gepland in Corsica. De val van het Keizerrijk verhinderde haar installatie. <b>- rijtuigmuseum:</b> rijtuigen van Napoleon veroverd te Genappe door de Pruisen op 18 juni 1815. Een grote reis-slaapwagen vvan het gevolg van de Keizer. En de begrafeniskar van Napoleon, gebruikt op 9 mei 1821.</p>

	<p>48°51'50.30 N 02°09'45.70 O</p> <p>zelfde als Malmaison? Zoeken!</p> <p>48°52'11.20 N 02°09'38.00 O</p> <p>48°52'25.10 N 02°10'52.50 O</p> <p>48°52'39.10 N 02°10'53.80 O</p> <p>48°51'30.20 N 02°10'53.30 O</p>	<p><b>a.2. Op de kruising van de avenue Ducis</b>, aan de kant van Malmaison, en de rues des Haut-Bénards, du Commandant-Jacquot en van la Bergerie, aan de oude buitenkant van het park <b>een poort</b>, waardoor Napoleon Malmaison verliet op 29 juni 1815 op weg naar Rochefort.</p> <p><b>a.3. Chateau de Bois-Préau.</b> Malmaison verlatend via de parkeerplaats van het park of via de avenue del'Impératrice, ga je naar het <b>chateau de Bois-Préau</b>. Vanaf 1984 houdt de vereniging souvenir de Sainte-Hélène op een ontroerende wijze zich bezig met het meubilair en de persoonlijke objecten, die van Napoleon zijn geweest tijdens zijn gevangenschap, evenals porselein, persoonlijke spullen van de knecht Marchand. - in het park een standbeeld van Keizerin Josephine (door Vital Dubray)</p> <p><b>a.4. 229 bis, avenue Napoléon-Bonaparte het chateau la Petite Malmaison</b>, gebouwd in 1805 voor keizerin Josephine (DOOR Berthault). De decoratie en de interne inrichting werden toevertrouwd aan gerenommeerde artisten zoals de marmeraar Gilet en de houtbewerker Jacob Desmalter. Tekenaar en ontwerper Redouté maakte er de prachtigste rozen voor.</p> <p><b>a.5. In de kerk Saint-Pierre Saint-Paul</b> bevinden zich: - <b>de tombe van keizerin Josephine</b>, in de kapel aan de rechterkant van het koor. Ontworpen volgens de plannen van Berthault, hij werkte het af in 1825. Het marmeren standbeeld (door Pierre Cartelier) uit Carara stelt voor de Keizerin, geknield en de handen gevouwen. - <b>links van het koor en tegenover de tombe van Josephine de cenotaaf van koningin Hortense</b> (door Jean-Auguste Barre) van Carrara marmer. De koningin ligt geknield, aan het eind wijst een engel naar de hemel. Ingewijd in 1858, het verving een werk van Lacroix uit 1846. - <b>in de uitgeholde crypte onder deze cenotaaf rusten in een antieke sarcofaag de resten van koningin Hortense.</b> - <b>het bas-reliëf van verguld brons stelt voor 'La Mise au tombeau', versiert het hoofdaltaar.</b> Ontworpen in 1667 door François Auguier, in Val-de-Grâce, Het werk hersteld door Alexandre Lenoir tijdens de Revolutie, het werd gekocht door Napoleon in het musée des Monuments français voor de kapel van Malmaison, waar het was van 1805 tot 1837.</p> <p><b>a.6. 6, rue Vaillant-Couturier</b>, in het musée Art et d'Histoire. Hier wordt bewaard de <b>doodscape</b>, gedragen door de priester op 2 juni 1814, tijdens de uitvaart van keizerin Josephine en op 9 jan. 1838 voor de teraardebestelling van koningin Hortense.</p> <p><i>Buzenval</i> <b>b.1. 50, avenue Otis-Mygatt het chateau Buzenval, nu het collège Passy-Sain-Nicolas-Buzenval.</b> Maakte deel uit van het domein van Malmaison. Het werd gebouwd door keizerin Josephine, het domein omvatte uiteindelijk bijna 800 hectare in 1814. Dit alles kwam door vererving aan Eugène de Beauharnais in 1814.</p>
<p><b>Saint-Cloud 58 B3</b></p>	<p>48°50'18.90 N 02°13'06.50 O</p>	<p><b>a.1. Bij de ingang van het park van Saint-Cloud, aan de kant van Parijs, het historisch museum</b> van het domein van Saint-Cloud. Hier de geschiedenis van het chateau evenals een toewijding aan de gebeurtenissen op de 18 Brumaire.</p>

	<p>48°49'46.10 N 02°13'12.60 O</p> <p>48°50'36.30 N 02°12'30.80 O</p>	<p><b>- het chateau Saint-Cloud bestaat niet meer.</b> Het werd in brand gestoken door de Pruisen op 13 okt. 1870. In het park inscripties op een dalle (ingewijd op 9 nov. 1999), op initiatief van de Fondation Napoléon en het Souvenir napoléonien op de plak van de orangerie van dit chateau als herinnering aan de ochtend van de 19 Brumaire: Opschrift in de Guide.</p> <p><b>- in het park het paviljoen de Breteuil</b>, genaamd het pavillion d'Italie tijdens het Consulat en het Empire. Het werd gerestaureerd vanaf 1802. De voorgevel heeft nog haar oorspronkelijkheid. Het nieuwe paviljoen en het kleine paviljoen zijn van later.</p> <p>In het paviljoen d'Italie werden ontvangen: Joseph Bonaparte en zijn nieuwe echtgenote Catherine de Wurtemberg in 1807; Caroline Murat; de prinsen Napoléon-Louis en Louis-Napoléon, kinderen van Louis, leeftijd zeven en drie jaar in 1811.</p> <p><b>a.2. 60, rue Gounod: het musée municipal</b>, gevestigd in de tuin des Avelines. Hier aandacht voorde 18 Brumaire, evenals aan de geschiedenis van het chateau van Saint-Cloud, speciaal tijdens het Eerste Empire.</p>
<p><b>Sceaux 58 B4</b></p>	<p>48°46'36.40 N 02°17'41.90 O</p> <p>48°46'41.00 N 02°17'32.70 O</p> <p>48°46'27.90 N 02°18'00.50 O</p> <p>48°46'47.20 N 02°17'01.80 O</p>	<p><b>a.1. 5, rue des Écoles, rechts van de ingang van het officiële notariaat. Een PC.</b> Gewijd aan Joseph, Lucien, Louis Bonaparte, maarschalk Bernadotte en zijn echtgenote Désirée Clary; Opschrift in de Guide.</p> <p><b>a.2. 100, rue Houdan de witte woning met een voorgevel van het Directoire (?), zetel van het EDF, werd eigendom van admiraal Pavel Tchitchagov (FR).</b> Gouverneur van de Donau provincies van Rusland aan het begin van de gebeurtenissen van 1812. Hij commandeert het leger van Moldavië in juli 1812. Bijgevoegd met Thomasov, stelt hij zich tegenover prins Schwarzenberg op de rechtervleugel van de Grande Armee. Tchitchagov verovert Minsk, daarna Borisov, waar hij de bruggen vernielt, maar hij kan de passage over de Berezina door de Franse troepen niet verhinderen. Later verlaat hij Rusland. Hij wordt Engelsman in 1834, hij overlijdt te Parijs in 1849.</p> <p><b>a.3. Museum. In het park de Sceaux het musée l'île-de-France.</b> Hier schilderijen en residenties en landgoederen van personen van het Eerste Empire.</p> <p><b>a.4. Kerkhof . 174, rue Houdan, op het Gemeentelijk kerkhof: admiraal Tichtchagov</b> (4<sup>e</sup> divisie, rechts van de ingang, ensemble van drie dalles onder een boom)</p>
<p><b>Sèvres 58 B4</b></p>	<p>48°50'21.40 N 02°13'12.00 O</p> <p>48°49'29.00 N 02°12'45.40 O</p>	<p><b>a.1. Bij de pont de Sèvres, place de la Manufacture het musée nationale de la Céramique:</b> een collectie porselein en aardewerk uit het tijdperk van het Eerste Empire.</p> <p><b>a.2. 54, Grande-Rue: het hotel Brancas, nu Stadhuis.</b> Werd bezet door de Geallieerden in 1815. Hij vestigde zich hun staf.</p>
<p><b>Suresnes 58 B3</b></p>	<p>48°52'18.40 N 02°13'28.50 O</p>	<p><b>a.1. 5, rue Carnot, tegenover het Stadhuis, op het Gemeentelijk kerkhof</b> (ingang via de rue du Clos-des-Ermites) de sepultures van: - <b>Jean-Baptiste-Philibert Willaumez (FR+foto graf)</b>, schout-bij-nacht in 1805. De naam Willaumez staat op het monument evenals de</p>

		<p>inscriptie 'PAIR DE FRANCE'. (cenotaaf in de vorm van een omgekeerd schip. De admiraal is begraven op Père-Lachaise)</p> <p>- <b>Guy-Pierre de Coëtnemprren de Kersaint (FR)</b>, zeeman, kapitein vaisseau in 1786. Hij dient in Indië en gaat terug naar Frankrijk tijdens het Consulat. Hij dient te Antwerpen (1804), hij is er maritiem prefect (1812). Hij neemt deel aan de verdediging van deze stad in 1814, wordt benoemd tot schout-bij-nacht tijdens de Honderd Dagen. Baron van het Empire in 1810. De naam Kersaint staat nog op dit monument. (stèle, achter de kapel Gut, 14<sup>e</sup> rangée, vanaf de muur van de ingang bij rue Carnot, 3<sup>e</sup> tombe)</p>
<b>Vanves 58 B4</b>	48°49'29.70 N 02°17'11.40 O	<b>a.1. 5, rue Julien, nu het Lycée Michelet.</b> Op 3 juli 1815 vestigden <b>Wellington en Blücher</b> hier hun QG, van waar uit de onderhandelingen over een wapenstilstand begonnen.

16-9-2021 10:32

**NED = artikel erbij gevonden in het Nederlands**

**FR = artikel erbij gevonden in het Frans**

**DUI = artikel erbij gevonden in het Duits**

**ENG = artikel erbij gevonden in het Engels**

**Niets = geen artikel er bij gevonden, niets van belang**